

Essener Muzikanten Historiek

Blaaskapel De Essener Musikanten is opgericht in 1964 in de Essen, een plaatsje in het hoge noorden van de provincie Antwerpen. Eerst werden onder de naam "De Heidekneuters" tal van carnavals-activiteiten opgeluisterd in de gemeente Essen en omgeving. Sinds 1974 is gekozen om van muziekstijl te veranderen, zoals bij zoveel blaaskapellen in die tijd, geïnspireerd op de Egerländer muziek van Ernst Mosch und sein Original Egerländer Musikanten. De naam is in die tijd dan ook toepasselijk veranderd naar "Die Original Essener Musikanten".

In de jaren 80 heeft deze muziekstijl stilaan plaats gemaakt voor de Böhmsche en Moravische volksmuziek, welke iets vlotter en virtuozer van speelmanier is. Sindsdien gaat de kapel verder onder de naam "De Essener Musikanten", maar origineel zijn zij steeds gebleven...

De Essener Musikanten hebben reeds concertreizen gemaakt naar de meeste Europese landen: België, Duitsland, Frankrijk, Hongarije, Italië, Frankrijk, Nederland, Oostenrijk, Slowakije, Tsjechië en Zwitserland. Ook op tal van concoursen en wedstrijden hebben zij hun speelmanier laten gelden, denk hierbij aan bv. Provinciale, Nationale, Internationale maar ook de Europese kampioenschappen.

De Essener Musikanten zijn tevens de organisatoren van een van de grootste festivals voor blaasmuziek in de Benelux. Telkens met Europese toppers op het programma, aangevuld met Belgische en Nederlandse kapellen in het voorprogramma. Het festival wordt ieder jaar gehouden op het 2de volle weekend van oktober in de Heuvelhal te Essen.